

Vespers Stille week 19.30 uur

maandag 25 – dinsdag 26 – woensdag 27 maart



Waardoor laat je je leiden? Je bent welkom om samen deze vraag te ontdekken. We worden stil, keren naar binnen en zoeken onze weg door de week waarin we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus herdenken. We ontmoeten Hem in verhalen over zijn leven. In de dingen die Hij zegt en doet, de mensen die Hij ontmoet, de manier waarop Hij met hen omgaat. We ervaren de bevrijding die Hij Zacheüs, de vrouw bij de bron en de werkers in de wijngaard brengt. Jezus verandert mensenlevens. In de vieringen zoeken we in het spanningsveld tussen hebzucht en delen, jaloezie en tevredenheid, en onderdrukking en bevrijding naar hoe dit voor ons werkt.

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur

We vieren traditiegetrouw met elkaar het Heilig Avondmaal.
voorganger - ds. Marjan de Vries en organist – Joost Veerman
Viering is online mee te beleven [via kerkdienstgemist](#)



Goede vrijdag 29 maart 19.30 uur



Gedurende de hele Stille Week was het thema 'Waar laat je je door leiden?', met steeds wisselende woordparen. Voor vanavond zijn dat verzet en overgave. Jezus heeft zich gedurende zijn hele optreden verzet tegen alles wat mensen kleineert en buitensluit. Ik stel me voor dat hij ook verzet heeft gevoeld tegen de dood die Hem wacht.

In Getsemane bad Hij of dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Maar Hij gaf zich toch over aan de Vader en aan de taak die Hij had te volbrengen. Aan het kruis legt Hij uiteindelijk zijn leven in Gods handen.

Het is een sobere viering, met lezing van het lijdensevangelie (dit jaar uit Marcus), gebed en het 'beklag van God'. Aan het eind van de viering wordt de paaskaars gedoofd.

Viering is online mee te beleven [via kerkdienstgemist](#)

Stille Zaterdag 30 maart 21.00 uur

We steken vanuit het donker de nieuwe Paaskaars aan en verspreiden het Licht.

voorganger - pastor Marjon Bosch en muziek – De Band

Viering is online mee te beleven [via kerkdienstgemist](#)

